

Lieve mensen,

Ik heb een vreselijke hekel aan leuren maar toch doe ik het deze keer.

Zoals jullie weten draag ik het asiel Charlotte del Rio in Malaga een warm hart toe in alles wat ze voor de Galgo's doet. Ik ben bestuurslid voor de Nederlandse tak en probeer zoveel mogelijk bekendheid te geven aan hetgeen in Spanje gebeurt. We lopen mee in protestmarsen in Spanje, Duitsland en Nederland. Onze hond komt ook bij Charlotte vandaan en ja, die heeft het volgens mij best getroffen. Helaas zijn er nog duizenden soortgenoten die een meer dan



belabberd leven leiden wat betreft uitbuiting, honger en martelingen tot de dood erop volgt. Denk niet dat dit bij een handjevol Galgo's gebeurt, het gebeurt bij zo'n 35.000(!) Galgo's per jaar. Dit mag in Spanje omdat het ras Galgo niet als dier in het wetboek staat maar als gebruiksvoorwerp. Om even duidelijk te maken wat dit inhoudt... als je, bijvoorbeeld, als baasje in Spanje, Guus of Max zou slaan dan krijg je een boete maar een windhond (galgo) mag je voor het politiebureau levend in de fik steken en daar staat geen boete op. Ze zullen waarschijnlijk vragen of je het ergens anders wilt doen omdat toeristen gaan klagen maar daar blijft het bij. Het wordt daarom op het platteland achter de Costa's gedaan waar menig toerist een fijne vakantie heeft terwijl een 10tal kilometers verderop een gruwelijk iets afspeelt. Waarom hoor ik je denken, waarom doen jagers dit?? Ze doen dit omdat de honden niet goed genoeg (meer) op de hazen jagen, ze te oud zijn of omdat ze ziek zijn of een poot hebben gebroken. Ze moeten hiervoor gestraft worden en hoe langer ze lijden hoe beter het jachtseizoen volgend jaar zal zijn. Wat een gekken!! Ik heb aan een aantal jagers gevraagd waarom ze de honden dan niet een kogel door hun kop schieten. Hij keek mij lachend aan en vroeg of ik wist wat een kogel kostte. Ik had geen idee maar voordat ik iets kon zeggen gaf hij aan... al waren de kogels gratis, dat zijn die honden niet waard!! Ik denk dat je geen hond hoeft te hebben om toch in te zien dat dit walgelijk is.

Ik wil Teaming onder jouw aandacht brengen



Charlotte ontvangt géén subsidies of wat dan ook. Alles moet worden gesponsord door mensen die haar een warm hart toedragen. Ik ga niet om donaties vragen want als je dit wilt dan weet je me te vinden. Voor degene die hier nog nooit van gehoord hebben... er zijn ruim 15.000 Teaming doelen waar je aan kunt doneren en sinds de oprichting is er in totaal zo'n

55 miljoen euro gedoneerd en dat allemaal met 1 euro per persoon per maand. Het kost je dus 1 euro per maand, nooit meer en nooit minder! Heel belangrijk, je wordt ook niet na een paar weken gebeld met de vraag of je toch niet 2 euro zou willen doneren. De kracht van Teaming is vele euro's maken een berg. Mocht je er vanaf willen dan is het 1 druk op de knop en het is klaar dus geen risico's en ook heel belangrijk... iedere euro gaat naar het doel waar jij je euro aan overmaakt, er blijft dus niets aan de strijkstok hangen!

Mocht je nu denken, prima, voor 1 euro p.m. wil ik meedoen dan horen wij het graag. Zo niet, dan is het natuurlijk ook goed en dank ik je sowieso voor het lezen. Wil je je zelf bij teaming aanmelden, ga dan naar <https://www.teaming.net/> en doorloop de stappen.

Lieve groet, bestuur 112 Carlotagalgo's Holland