

112 Carlota Galgos Holland

112 CARLOTA GALGOS, EEN VEILIGE HAVEN VOOR DE GALGO'S

112 Carlota Galgos is de kleinschalige rescue van Charlotte Del Rio en haar gezin in Malaga (Spanje). 112CG (afgekort) redt en rehabiliteert Galgo's om vervolgens te zoeken naar adoptanten.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn 112 Carlota Galgos Holland en wij proberen, vanuit Holland, zoveel mogelijk steun voor 112 Carlota Galgos te regelen. Dit doen we onder andere door te informeren, naamsbekendheid te verwerven, op windhondendagen aanwezig te zijn en het verhaal van de Galgo's te delen.

Het doel van 112 Carlota Galgos is om deze geweldige honden het leven te geven dat ze verdienen maar helaas nog niet kennen. Daarnaast is ons doel ook het realiseren van 'forevers' hier in Nederland. Dat betekent een thuis vinden voor een Galgo van Charlotte uit Spanje hier in Nederland. We zijn al heel goed op weg maar er zijn er helaas nog zo enorm veel die een huisje nodig hebben... en steun van over de hele wereld zal altijd nodig zijn om de goede zorg en therapie te kunnen bieden die ze op dit moment, op de finca, in Spanje geven. Want... het leed in Spanje stopt helaas (nog) niet.

Als Nederlandse stichting zamelen we dus geld in, vertellen we het verhaal van de Galgo, helpen we honden aan een 'forever' in Nederland en zijn we er om adoptanten, samen met Charlotte, te ondersteunen waar nodig.

Naast de website www.112carlotagalgoesholland.nl hebben we ook een Facebook pagina, waar je dagelijkse updates over de finca kunt vinden in het Nederlands: 112CG Holland - Charls Angels. Hier hebben we al 1,7 duizend leden!

STEUNEN:

Je kunt ons op verschillende manier steunen:

LIFELINE PARENT, SPONSOR OP AFSTAND.

Honden op de finca hebben Lifeline Parents. Dit zijn sponsors op afstand. Zou jij misschien Lifeline Parent (sponsor op afstand) willen worden voor één van de honden op de finca? Dat kan al vanaf 7,50 euro voor een kwart, 15 euro voor een half of 30 euro voor een heel sponsorship per maand en je kunt het ook weer zo opzeggen wanneer het niet meer uitkomt. Wil je Lifeline Parent worden of wil je verdere info? Mail dan naar 112cg.holland@gmail.com of bel naar 06-41 224 885.



TEAMING, SAMEN STERK!

STEUN 112CARLOTAGALGOS MET SLECHTS 1 EURO PER MAAND.

Stel je voor.... 1000 mensen die allemaal maandelijks 1 euro doneren.... dat is 1000 euro per maand zonder dat één iemand een groot bedrag stort. Dat is Teaming! Je kan en mag natuurlijk nooit voor iedereen spreken, maar meestal wordt 1 euro niet zo heel erg gemist maar al die mensen bij elkaar, die allemaal 1 euro doneren, maken een enorm verschil! Wij hopen dan ook dat in Nederland zoveel mogelijk mensen hieraan willen meedoen. Wil jij 112 Carlota Galgos Holland steunen voor 1 euro per maand? Mail dan naar 112cg.holland@gmail.com of bel naar 06-41 224 885.



Je kunt ook zelf even kijken op www.teaming.net Het is een Spaanse organisatie die particulieren en stichtingen de kans geven een groep op te richten waar mensen dan 1 euro per maand aan kunnen doneren. Wees niet bang, niemand gaat u bellen of u niet wat meer wilt doneren want al zou je willen, dat kan ook niet. Het is en blijft 1 euro per maand! Mocht je, om wat voor reden ermee willen stoppen, dan log je in, zet je het vinkje uit en klaar is Kees! Je kunt onze Stichting vinden onder 112CarlotaGalgo's Holland en met het roze logo die op de voorkant van deze flyer staat. Met jouw euro kan Charlotte in Spanje 1,5 liter schoonmaakmiddel kopen dus zij is enorm blij met die euro. Daarnaast gaat iedere euro in zijn geheel naar haar rekening dus geen andere partijen die hier rijk van worden!

“Ondanks alles wat de Spaanse Galgo's hebben meegemaakt, blijven ze een van de liefste honden die er zijn”

WAT WETEN WE OVER HUN VERLEDEN?

Wie diep genoeg in de sprekende ogen van een Spaanse Galgo kijkt die verdrinkt, je leest een verhaal. Een verhaal dat je meeneemt naar een ver verleden. Zo'n 600 jaar voor onze tijdrekening staken de voorouders van de Galgo met de Kelten de Pyreneeën over. Zo kwamen deze slanke honden terecht in Spanje. Doorheen de eeuwen bleven deze razendsnelle windhonden en hun nakomelingen een vaste waarde op het Spaanse vasteland. Ze werden ingezet bij de hazenjacht, een sport die populair werd bij de aristocratie. Gaandeweg werd de Spaanse Galgo steeds meer bejubeld door de adel. Destijds was er zeer veel respect voor de Spaanse Galgo. Er bestonden zelfs wetten die het doden of stelen van een Galgo strafbaar maakten!

Met een Galgo haal je niet enkel een supersnelle hond in huis, ook een stukje Spaans erfgoed. Je zou denken zo'n hond in zijn thuisland op handen wordt gedragen. Helaas staat die gedachte in schril contrast met de realiteit. Op het platteland wordt vandaag de dag de Galgo nog steeds ingeschakeld voor de jacht op hazen. De meeste jagers behandelen de Galgo niet als een huisdier, maar als een “gebruiksvoorwerp”. Wat nog erger is dat deze honden ook in de wet ter boek staan als ‘gebruiksvoorwerp’. Gevolg: Galgo's worden vaak slecht behandeld. Het begint al in de puppyperiode. Galgo fokkers selecteren beloftevolle puppy's voor de jacht en rest van het nest wordt letterlijk gedumpt. De geselecteerde jachthonden zijn meestal geen lang leven beschoren. Slecht presterende Galgo's worden geslagen en geschopt. Wanneer de hond “te oud” is (in de ogen van een jager is dat rond de leeftijd van 2 à 3 jaar) dan wordt hij afgedankt. In Spanje heerst de gruwelijke folkloristische traditie om slecht presterende jachthonden te mishandelen. Ja, je leest dit goed: mishandeling als traditie... Onbegrijpelijk. Vreselijk maar helaas dagelijkse kost. Deze jachthonden worden opgehangen aan een boom met de tenen van hun achterpoten net aan de grond zodat ze soms meer dan een dag aan het snakken zijn naar lucht om uiteindelijk te sterven door verstikking, uitgehongerd, in waterputten gesmeten en/of levend verbrand, poten gebroken, zoutzuur in hun ogen gespoten, oren afgeknipt, tie-ribs om hun bek zodat ze niet meer kunnen eten en drinken en daardoor een langzame dood sterven enz. enz. Dit gebeurt dus allemaal in het zonnige Spanje, aan de Costa's waar menig toerist een mooie tijd beleeft maar waar de Galgo's maar ook de Podenco's, een vreselijk leven leiden.

In de steden en bij de jongere generaties groeit het bewustzijn rond dierenwelzijn. Honden worden vaker gezien als een deel van het gezin maar in rurale regio's en kleine dorpjes blijft men de afschuwelijke tradities in stand houden. Er worden gelukkig steeds meer rescue-organisaties opgericht die zich het lot van de Galgo's aantrekken. Ze vangen niet enkel straathonden op maar kopen ook viervoeters vrij uit de *perrera's*. Dat zijn dierenasiels van lokale overheden, waar honden na een bepaalde tijdsduur (soms wekelijks) worden geëuthanaseerd. Daarom worden ze ook wel “dodingsstations” genoemd. De rescue-organisaties verzorgen de honden en zoeken een nieuwe thuis voor hen, hetzij in het binnenland, zoals in Frankrijk, Canada, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en België. Op deze manier vinden vele Galgo's hun weg naar onze woonkamers en dan in het bijzonder naar onze sofa's, want ondanks dat de Spaanse Galgo een van de snelste viervoeters uit hondenland is, is hij thuis vooral een *‘couch potato’*.

WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN

De Spaanse Galgo is een opvallende verschijning, met zijn gestroomlijnd lichaam. Een lichaam gebouwd voor snelheid. Zijn flexibele ruggengraat, zijn grote hart, zijn slanke figuur en lange poten laten hem toe om aan topsnelheden te bereiken. Mede door die aparte lichaamsbouw kan de Galgo niet volledig gaan zitten. Zijn achterwerk blijft altijd een beetje boven de grond zweven. De Engelstalige term voor windhond is “sighthound” en dat is geen toeval. De jachttechniek van windhonden is gebaseerd op hun zicht en snelheid, terwijl brakken en hounds eerder een beroep doen op hun reuk- en uithoudingsvermogen om een prooi te vangen. De Spaanse Galgo heeft een uitstekend gezichtsvermogen. Hij kan bijna letterlijk *alles zien*. Door de positie van zijn ogen op zijn lange, smalle kop heeft hij een gezichtsveld van 270 graden. Hij kan dus achter zijn eigen kop zien. Ter vergelijking: het zicht van de mens reikt zo’n 140 graden. Op het moment dat een Galgo accelereert kan zijn hartslag oplopen tot 300 slagen per minuut, dat zijn er 5 per seconde!! Een Galgo is één brok spieren die gemaakt is voor snelheid.

BELANGRIJK: EEN GOEDE SOFA!

Ondanks alles wat de Spaanse Galgo wordt aangedaan, blijft hij een van de liefste hondenrassen ter wereld. Hij is bijzonder zachtaardig en zou geen vlieg kwaad doen. De Galgo is een aanhankelijke hond die veel affectie toont. De siësta is een belangrijk onderdeel van de Galgodag. Een groot misverstand is dat de Spaanse Galgo een zeer actieve hond is waarmee je iedere dag urenlange wandelingen moet maken. Met wat uitrazen op de losloopweide en enkele korte wandelingen zijn veel Galgo’s al tevreden. Andere Galgo’s vinden het dan weer fijn om mee te gaan joggen of een lange wandeling in het bos te maken. Eigenlijk zijn het gemakkelijke honden: ze stellen zich flexibel op en leven op hetzelfde tempo als hun baasje. Zolang ze maar vaak genoeg de kans krijgen om hun pootjes eens voluit te kunnen strekken.

VAN NUL

De meeste Galgo’s die vanuit Spanje overvliegen naar hun nieuwe thuis, kennen nog niets. Van zindelijkheid en de basiscommando’s tot alleen thuisblijven en aan de leiband lopen: wees voorbereid om van nul te beginnen. Een misverstand is dat alle Galgo’s zielige, angstige kneusjes zijn, waar je geen plezier mee kan maken. Dat is allesbehalve waar! Een Galgo die geen nare dingen heeft meegemaakt is een vrolijke viervoeter en opgewekt gezelschap in huis. Zelfs getraumatiseerde Galgo’s kunnen openbloeien tot enthousiaste gekkerds wanneer ze in een gezin leven en ondergedompeld worden in een bad van liefde en vertrouwen. Het heeft alleen even tijd nodig.

GEK OP GEZELSCHAP

Social distancing? Daar heeft de Galgo niet veel kaas van gegeten. Thuis vlijt hij liefst van al dicht tegen zijn baasje aan en op de hondenweide loopt hij meteen naar zijn soortgenootjes toe. Ten opzichte van kinderen is de Galgo tolerant. Wordt het hem toch te veel, dan gaat hij opnieuw voor de exit-strategie: hij wandelt gewoon weg. Tegenover onbekende mensen stellen de meeste Galgo’s zich terughoudend op. Bovendien hebben sommige Galgo’s traumatiserende ervaringen opgelopen waardoor hun vertrouwen in de mensheid een beetje zoek is. Hoe zit het met die andere viervoeters, katten? De ene Galgo kan wel met katten, de andere niet. Andere, kleinere huisdieren zoals cavia’s, konijnen, hamsters en chinchilla’s kan je om voor de hand liggende redenen maar beter niet alleen laten met een Galgo.

KOUKLEUM

Een aandachtspunt bij de Galgo is zijn gebrek aan een ondervacht en onderhuids vetweefsel en daardoor is hij een echte koukleum. Als de temperatuur onder de 12 graden komt dan hebben de meeste Galgo’s wel een jasje nodig. Ook als hij met soortgenoten aan het rennen en spelen is, dan is een speelshirtje geen overbodige luxe.

OGEN en OREN DICHT?!

We zullen jullie de beelden van de mishandelde en gemartelde honden besparen. Het gaat niet om een enkele hond, nee het gaan om tienduizenden per jaar!! We kunnen hier niet onze ogen en oren voor sluiten, het moet eens gaan ophouden met het martelen en doden van (deze) dieren!!

Jaarlijks op 1 februari eindigt het jachtseizoen en worden er **ruim 40.000 Galgo's en Podenco's** gedumpt. Deze dag noemen wij de "Dia del Galgo" en wordt er in Europa gedemonstreerd tegen het leed dat deze dieren wordt aangedaan. Dit vindt plaats in het laatste weekend van januari en het eerste weekend van februari. In Nederland vindt het op kleine schaal plaats maar in Keulen liepen we dit jaar met 5000(!) honden en hun baasjes. Ook in 42 steden in Spanje zelf werd er volop gedemonstreerd. We zijn er helaas nog lang niet; een traditie is niet zomaar verdwenen en zeker niet omdat ook mensen uit de politiek, politie en zelfs dierenartsen meedoen aan deze gruwelijke taferelen. Er gaat te veel geld in om, van de verkoop van jachtmessen in benzinstations, tot schoenen, hoeden en hotels waar de jagers het weekend doorbrengen, geweren, drank, eten en alles wat erbij komt kijken. Ondertussen gaat het fokken maar door omdat iedere jager hoopt dat hij ooit een Galgo fokt die misschien wel 100 km. per uur kan lopen en voor dit waanzinnige idee sterven duizenden honden een vreselijke dood, enkel en alleen omdat ze niet snel genoeg zijn! Daarbij is het in de Spaanse wet ook niet verboden om deze gruwelijkheden met deze honden uit te halen omdat ze in de wet omschreven staan als 'gebruiksvoorwerpen' en daar mag je mee doen wat je wilt. Ook dit jaar liet de Spaanse socialistische partij PSOE, opnieuw(!), de honden maar ook de ruim 22.000.000 prooidieren in de kou staan. Omdat ze bang zijn voor stemverlies in bepaalde landelijke regio's stemt de partij niet voor bescherming van de afgrijselijke mishandelingen die de jachthonden moeten doorstaan. Even voor de duidelijkheid.... ieder ander hondenras is dus wel beschermd!

Kijk anders eens naar de documentaire 'Broken Spirit – The Galgo's Last Run'

<https://www.youtube.com/watch?v=U-yRSbLqdKM>



Karen Soeters, strijdster voor het dierenrecht, was ook aanwezig tijdens het maken van deze documentaire.